

Komen tot Jezus

Themaperiode

15 januari t/m 12 februari 2023



Bethelkerk GG Rotterdam Zuidwijk



Beste gemeenteleden,

Voor u / jou ligt het dagboekje voor de themaperiode 2023.

Gedurende vier weken hopen we als gemeente stil te staan bij het thema 'Komen tot Jezus'. Dit voluit Bijbelse thema komt naar voren in preken tijdens de morgendiensten in deze periode. Dit dagboekje is bedoeld om in gezinsverband of voor persoonlijk gebruik na te denken over dit belangrijke thema.

Dit dagboekje is onderverdeeld in een viertal deelthema's, passend bij het hoofdthema.

- Zoekend komen
- Gelovend komen
- Vrijmoedig komen
- Zegenrijk komen

Verskillende Bijbelgedeelten passeren de revue. Het is goed om de genoemde Bijbelgedeelten te lezen voorafgaand aan het dagboekstuk. Bij iedere dag zijn één of meerdere vragen toegevoegd. Deze kunnen persoonlijk overdacht of met anderen besproken worden. Tevens zijn iedere dag twee suggesties toegevoegd om te zingen.

De kerkenraad hoopt van harte dat deze themaperiode voor u en jou tot grote zegen zal zijn, tot bekering van zondaren en het leren kennen van Christus. De HEERE kan dit gebruiken tot opbouw in het geloof en tot meerdere eer en heerlijkheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan is er zegen, zowel in ons persoonlijk leven als in onze gemeente in Rotterdam Zuidwijk.

Soli Deo Gloria!

De kerkenraad

Deze uitgave is ontstaan met medewerking van J. Noordzij, A.J.C. van Gent, B.T. Booij en J. de Visser.

Preek over Lukas 19:1-10

En zie, er was een man, met name Zacheüs, En zocht Jezus te zien, wie Hij was,

Zacheüs!, haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.

Als we zo'n passage voor ons hebben, is het onmogelijk de genade van onze Heere Jezus Christus te hoog te verheffen. Wij kunnen niet te sterk benadrukken dat er bij Hem een oneindige bereidheid is om zondaren te ontvangen en een oneindige macht om hen zalig te maken. Bovendien kunnen we niet te sterk benadrukken dat de zaligheid niet uit de werken is, maar uit de genade. Laten we daarom iedereen oproepen tot Jezus te komen, juist zoals ze zijn, en niet te wachten in de ijdele hoop dat zij zichzelf geschikt en waardig kunnen maken om te komen (J.C. Ryle).

Week 1 – Zoekend komen

Maandag 16 januari 2023		
Thema: Zoeken, maar waar?		
Lezen	Zingen	
2 Koningen 5:1-19	Psalm 119:53 Lied: De hoge God alleen zij eer	

Naäman, de Syriër

Naäman had een stevig probleem, want hij was melaats. Ten dode opgeschreven. En wat wist hij weinig. Hij had alleen het woord van zijn slavinnetje dat de profeet in Samaria hem zou kunnen helpen, Het meisje moet heel overtuigend overgekomen zijn, want hij gaat op reis. Met een aanbevelingsbrief van de koning van Syrië.

Aanvankelijk komt hij op het verkeerde adres. Bij de koning van Israël. Die kan hem niet helpen. Die raakt trouwens helemaal in paniek en komt zelfs niet op het idee om Naäman door te verwijzen naar Elisa. Het is Elisa die de boodschap stuurt: 'Laat hem nu tot mij komen.'

Waar moet je zijn? Bij de profeet. Bij degene die de woorden van God heeft. En wat moet je dan doen? Je aan die woorden onderwerpen.

Dat valt niet mee, zeker niet als je vooraf denkt dat het heel anders moet gaan. 'Ga heen, en was u zevenmaal in de Jordaan.' En de profeet komt zelf niet eens naar buiten om die boodschap over te brengen. Reden voor Naäman om 'zeer toornig', ontzettend kwaad te worden. Maar gelukkig, hij laat zich door zijn knechten overhalen om het toch te proberen. Dan belijdt hij: 'Nu weet ik dat er geen God is op de hele aarde, dan in Israël'. En hij besluit die God te gaan dienen.

Vragen

- Onderwerpen wij ons aan het Woord van God, of staan onze eigen ideeën over hoe het moet gaan ons in de weg?
- Vraag voor de kinderen: Durf jij, net als dat slavinnetje, met anderen over God te praten?

Dinsdag 17 januari 2023		
Thema: Antwoord zoeken		
Lezen	Zingen	
Lukas 7:18-28	Psalm 77:1 Lied: Leer ons, Vader, U verbeiden	

Johannes de Doper en twijfel

Vol overtuiging heeft Johannes Jezus aangewezen als ‘het Lam van God’. Hij heeft Hem gedoopt en de Heilige Geest als een duif op Hem neer zien dalen. Geen moment heeft hij getwijfeld: hij was de wegbereider en Jezus de Messias.

Maar nu? Nu zit hij in de smerige kerker van Herodus. Hij heeft het wel verwacht. Met profeten die zondige koningen terechtwijzen loopt het meestal niet goed af. Hij is geen uitzondering.

Maar wat hij niet verwacht heeft, is dat hij gekweld zou worden door angst en twijfel. Zou Jezus wel werkelijk de Messias zijn? Stel je voor dat hij zich vergist heeft, dan zou heel zijn leven één grote vergissing geweest zijn. Dan zou hij duizenden mensen hebben misleid.

Toch zit er ergens onder de twijfel iets van geloof. Jezus zal hem de waarheid vertellen. Hij moet het gewoon nog eens van Hem horen. Hij stuurt discipelen naar Jezus toe. ‘Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander?’ Daar aangekomen zien Johannes’ vrienden wat Jezus doet. En dat is wat ze meekrijgen: ‘Boodschap Johannes wat je gehoord en gezien hebt.’ Jezus weet: Johannes zal daar de profetie uit Jesaja 61:1 in herkennen. En dat zal Johannes de vrede geven die hij nodig heeft.

Vragen

- Wat heeft het te zeggen dat Jezus Johannes niet veroordeelt?
- Vraag voor de kinderen: Waar ga jij naar toe als je vragen of twijfels hebt?

Woensdag 18 januari 2023

Thema: Zoeken, ook al ben je niet volmaakt



Lezen	Zingen
Markus 9:14-29	Psalm 6:9 Lied: Als g' in nood gezeten

De vader van de maanzieke knaap

‘Ons ongeloof aan Jezus klagen, dat is de ware oprechtheid.’ Deze woorden schreef Andrew Murray over de vader van de maanzieke knaap. Hij is aan het goede adres: bij Jezus. Hij heeft zijn nood – de nood van zijn zoon – aan Jezus voorgelegd. Immers, de discipelen hadden hem niet kunnen helpen. ‘Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons.’

En Jezus antwoordt hem. ‘Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft.’ Op het geloof komt het altijd weer aan.

En dan roept deze vader het onder tranen uit: ‘ik geloof Heere! Kom mijn ongelovigheid te hulp.’ Een eerlijke belijdenis. Hij wil geloven, maar hij voelt dat het ongeloof in hem nog heel sterk is. Hij wil Jezus vertrouwen, maar hij weet niet wat er méér in zijn hart leeft, geloof of ongeloof. Dan doet hij het beste wat hij in deze situatie kan doen: hij stort zijn hart eenvoudig en oprecht voor Jezus uit. En Jezus geneest zijn zoon.

Wacht niet tot je geloof volmaakt is, want dan kom je uiteindelijk nooit bij Jezus uit.

Vragen

- Wat leert u vandaag van deze vader?
- Vraag voor de kinderen: Deze jongen had Jezus nodig voor de onreine geest en zijn ziekte. Waar heb jij Jezus voor nodig?

Donderdag 19 januari 2023		
Thema: Zoeken en afgewezen worden		
Lezen	Zingen	
Mattheüs 15:21-28	Psalm 86:3 Lied: 'k Heb geloofd en daarom zing ik	

De Kananese vrouw

Je zult het als moeder maar meemaken dat je dochter ernstig door de duivel bezeten is. Je wilt er dan alles aan doen om haar te helpen. Dat wil deze moeder ook. En ze heeft genoeg over Jezus gehoord om de hulp bij Hem te zoeken.

Ze heeft het uitgeroepen: 'Heere, Gij zoon van David, ontferm u over mij!' Het Grieks wijst erop dat ze dit steeds heeft herhaald. Wat is de reactie? Stilte. Hij antwoordt haar niet één woord.

En dan zijn er nog de discipelen die haar liever kwijt dan rijk zijn. 'Laat haar van u, want ze roept ons na.' Je zou als moeder de moed toch opgeven? Zeker na wat Jezus daarna zegt: 'Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis van Israël.' Zij is immers een heidense vrouw.

Eerst stilte. Dan afwijzing. En toch houdt ze vol: 'Heere, help mij!' Als Jezus vervolgens spreekt over het brood van de kinderen dat niet voor de hondjes bestemd is, ziet ze een opening: de hondjes eten wel de kruimeltjes die op de grond vallen.

Haar volharding wordt beloond. Jezus prijst haar. Vrouw, groot is uw geloof. En haar dochter wordt op hetzelfde moment gezond.

Vragen

- Als de hemel voor ons gesloten lijkt, wat leren we dan van deze vrouw?
- Vraag voor de kinderen: Deze vrouw hield vol. Doe jij dat ook in jouw bidden?

Vrijdag 20 januari 2023

Thema: Zoeken en open staan voor onderwijs



Lezen	Zingen
Johannes 11:17-27	Psalm 63:2 en 3 Lied: Komt heffen wij de lofzang aan

Onderwijs voor Martha

‘Martha, de Meester is er. Hij is vlak bij het dorp.’ Martha is gelijk op pad gegaan. Als ze Jezus ziet, komt al haar verdriet naar buiten: ‘Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ Na de uitbarsting van verdriet, uit ze haar geloof in Hem: ‘Maar ook nu weet ik, dat God u alles wat U van Hem vraagt, geven zal.’

‘Uw broer zal weer opstaan.’ Bedoelt Hij ...? Nee, dat kan niet. Lazarus is al vier dagen dood. ‘Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag’.

‘Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven (...). Geloof u dat?’ Het gezag waarmee Jezus spreekt, doet het geloof in Martha's hart groeien. Ze weet niet wat Zijn woorden precies betekenen. Maar ze reageert door haar vertrouwen in Hem uit te spreken. ‘Ik geloof dat U de Christus ben, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.’

Jezus is soms raadselachtig. Waarom bleef hij vier dagen weg? En wat bedoelt Hij nu precies met deze woorden? Toch weet Jezus precies waar Hij mee bezig is. De diepe teleurstelling en het verdriet van Martha lopen uit op grote vreugde en verheerlijking van God.

Vragen

- Martha en Maria stellen allebei dezelfde vraag aan Jezus. Jezus reageert verschillend. Wat kunnen we hiervan leren?
- Vraag voor de kinderen: Als jij bij Martha was geweest, welke vraag zou jij aan de Heere Jezus gesteld hebben?

Zaterdag 21 januari 2023		
Thema: Zoeken en vinden		
Lezen	Zingen	
Lukas 11:5-13	Psalm 62:1 en 4 Lied: Kom tot uw Heiland	

Zoekt en gij zult vinden

De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Het is goed om deze woorden uit Lukas 19 in gedachten te houden. Zacheüs wilde Jezus wel zien. Zo nieuwsgierig was hij wel. Maar Jezus zocht en vond Zacheüs.

In Lukas 11 lezen we een gelijkenis over gebedsverhoring. Over een man die 's nachts naar een vriend gaat om een paar broden. Na het uitspreken van de gelijkenis maakt Jezus Zelf de toepassing: 'Bidt, en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden'. Wij geven onze kinderen wat goed voor ze is, maar God is nog veel meer bereid de Heilige Geest te geven aan degenen die tot Hem bidden.

God doet er alles aan om ons te bemoedigen en aan te sporen om Hem te zoeken. Het is niet onzeker of dat zoeken succes heeft. We mogen de Heere houden aan Zijn beloften en bidden: 'Doe zoals U gesproken hebt.' (2 Samuël 7:25b)

Andrew Murray schrijft bij deze tekst: 'Zoekende mens! Jezus is te vinden. Hij is niet ver van u, zodat u lang zou moeten zoeken. Nee, Hij is zeer nabij, want Hij zoekt u.'

Vragen

- Wat betekent het voor u dat God de belovende God is?
- Je kent de psalm 'Opent uwe mond'. Doe jij je mond vaak open om aan God te vragen wat je nodig hebt? En wat is dat?

Preek over Hebrëeën 11:6

Maar zonder geloof is het onmogelijk *Gode* te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

Wij kunnen God niet behagen zonder zo'n geloof dat ons helpt om met God te wandelen. God moet weer door ons gevonden worden door Christus. God heeft ons middelen en wegen voorgeschreven waarin Hij gevonden kan worden. Zij die God willen vinden moeten Hem naarstig zoeken. En wanneer zij Hem gevonden hebben, zullen ze nooit spijt hebben van de moeite die ze zich gegeven hebben om Hem te zoeken (Matthew Henry)

Week 2 – Gelovend komen

Maandag 23 januari 2023		
Thema: Abrams gelovend komen		
Lezen	Zingen	
Genesis 15	Psalm 119:58 Lied: Heer', ik kom tot U	

In Genesis 13:14-16 lezen we dat de HEERE aan Abram het land en een zeer groot nageslacht belooft. Abram vertrouwde op de waarheid van deze belofte, maar de vervulling lijkt onmogelijk want hij had geen kind. Dan gaat God Abram bemoedigen. De HEERE zal Zijn eigen belofte nakomen! Ondanks de onmogelijkheden vlucht Abram niet weg voor God, hij zoekt juist bij Hem naar een oplossing en vraagt of zijn knecht de erfgenaam zal zijn (vs. 3). De HEERE heeft een andere oplossing: Abram zal zelf een zoon krijgen. En dat gaat God bevestigen.

We lezen: 'Toen leidde Hij hem uit'. De HEERE geeft bij Zijn belofte een teken. Dat is zo'n wonder, de *grond* van de belofte ligt in God en niet in het komen van Abram. Abram moet omhoog kijken en sterren tellen. Sterren als teken van God: 'Zo zal uw zaad zijn'. Dwars door alles heen geloofde Abram op Gods Woord en God rekende het tot gerechtigheid (vs. 6). Dit gelovend komen is wat God van u en jou vraagt en wat door Hem wordt beloond. Op Gods woorden van genade en belofte kunt u vertrouwen én komen. Abram geloofde zó vast in Gods belofte alsof het al vervuld was. Als zondaar mag u tot Hem komen en Gods beloftewoord vastgrijpen, Hij zal u niet uitwerpen (Joh. 6:37). Hij zal u ontvangen en maken tot Zijn bruid. Hij zal al uw zonden afwassen met Zijn bloed. 'Zondaar, kijk naar de velen die nu in de hemel zijn en die niet méér hadden om op te vertrouwen dan u hebt, enkel en alleen op de belofte van God. Zij vertrouwden op Christus en zij zijn gered. Doet u hetzelfde en u zult Zijn trouw zien. Geloof en kom!' (Spurgeon).

Vragen

1. Welke plaats hebben Gods beloften in uw dagelijks leven/gebed?
2. In *Heer', ik kom tot U* staat: 'op Uw woord, vestig ik mijn hoop'. Maak een woordenwolk met 5 zinnen, begin met: 'Gods beloften aan mij'.

Dinsdag 24 januari 2023		
Thema: Bediening van de verzoening		
Lezen	Zingen	
Psalm 87	Psalm 116:11 De kerk van alle tijden	

Je hoort het weleens: ‘Ik geloof wel, maar ik ga niet naar de kerk’. Geloven is vaak nog wel geaccepteerd. Naar de kerk gaan geeft al meer afstand. Het noemen van Jezus als enige Zaligmaker werkt scheidend. Zo ook de oproep om te komen tot Jezus Christus. Hoe is uw reactie...?

Bunyan stelt dat wie Jezus Christus echt nodig heeft, beseft dat hij behoefte aan Hem heeft als Zaligmaker: ‘Heere, behoud mij, want ik verga!’ Dan gaat het komen tot Christus samen met een oprecht verlangen om alles te verlaten ter wille van Hem. Spurgeon zegt dat het ‘komen tot Christus’ wezenlijk is voor het behoud van een zondaar en een eerste gevolg van wedergeboorte is. Die mens heeft een Borg nodig en gelooft dat Christus de geschikte Borg is en vlucht tot Hem. Waar dit ‘tot Christus komen’ niet gevonden wordt, is geen leven en is de ziel ‘dood door misdaden en de zonden’ (Ef. 2:1). En een dode ziel kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. Als dit voor u geldt, dan heeft u Christus’ bloed tot verzoening heel hard nodig. Zet u (en uw kinderen) dan trouw onder de bediening van de verzoening in de erediensten. Clarkson leert: ‘In de eredienst doet de Heere Zijn meest bijzondere werk’. Hier horen doden de stem van Gods Zoon en zij die het horen zullen leven.

Gelovig kind van God, komt u verlangend naar de openbare eredienst, als eerbetoon aan Uw God en Zaligmaker? Daar zal u meer leren van uw Koning. En nog iets, in het persoonlijke leven zorgt u voor uzelf maar in de eredienst dient u zowel uzelf als anderen (Clarkson). U kunt door uw voorbeeld anderen aanvuren naar uw Heere. Wilt u dat ook? En jij?

Vragen

1. Bedenk wat Psalm 87:2 u leert over het komen naar de eredienst.
2. Voor kinderen: waarom ligt de Bijbel op de preekstoel altijd open?

Woensdag 25 januari 2023

Thema: Simeon verwacht Israëls vertroosting



Lezen	Zingen
Lukas 2:22-35	Psalm 84:1 Eén Naam is onze hope

Een maand geleden klonk het Kerstevangelie in uw huis, jouw school en onze kerk. Licht in de duisternis. Vóór Jezus' komst was het een geestelijk donkere tijd. Israël leefde in duisternis, ondanks Gods belofte van de Verlosser. Waar was verwachting? In het hart van Simeon zeker. Hij zag uit naar de komst van de Messias. Vastberaden, vol van hoop. Hij zou namelijk niet sterven voordat hij de Christus zou hebben gezien. In zijn hart leefde het: de Messias komt er aan! Maranatha!

Zo ging hij naar de tempel. Waarschijnlijk was hij er vaak. Maar deze keer komt hij 'door de Geest' in de tempel. Hij is daar niet alleen. Jozef, Maria en Jezus komen binnen. Op dat moment weet Simeon dat dit Kind het Licht is dat in de duisternis zou komen. Hij neemt Jezus in zijn armen. Heb je weleens nagedacht Wie hij dan in zijn armen heeft? Hij heeft de Vervulling van Gods belofte in zijn armen: Jezus, de Messias. Hij ziet Gods zaligheid in dit Kind. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor Israël en de heidenen. Een reddende boodschap voor de wereld. Redding van zonden, verlossing van ongelof, verdrijven van duisternis. Tobt u ook met uw ongelof? Leef jij in duisternis? Zoek behoud bij deze Redder!

Simeon kwam gelovend en verwachtend naar de tempel, het huis van God. Deze keer werd de eredienst voor hem echt een dienst tot eer van de Heere, Simeon 'loofde God' (vs. 28). God had in Zijn eeuwige gunst deze tijd uitgekozen om Simeon zijn Zaligmaker te laten ontmoeten. De Geest leidde hem tot Jezus en Simeon kon gaan in vrede. Hij had zijn enige troost in leven en sterven zelf van zijn Heere ontvangen.

Vragen

1. Onderzoek de 3 betekenissen van het woord 'Maranatha'.
2. Maak een mooie kaart om te versturen. Gebruik vers 29 en 30.

Donderdag 26 januari 2023

Thema: Komen in geloof



Lezen

Zingen

Johannes 4:1-30

Psalm 22:16

Johannes 4 kenmerkt zich door *gesprekken*, cirkelend om Jezus' woorden. We lezen van woorden van de Heere Jezus, reacties van de vrouw, sprekende discipelen en biddende Samaritanen. Het langste gesprek gaat tussen de Jezus en de Samaritaanse vrouw. Zij komt om water uit de put te halen. Jezus komt om haar uit de put te halen met levend water. Jezus lokt haar met water waardoor ze nooit meer dorst zal hebben. Haar verlangen wordt gewekt, maar begrijpen doet ze het niet. Ze denkt dat Jezus haar *aardse* zorgen op zal lossen, maar de Heere wil haar *ziel* behouden. Wat een liefde voor zo'n zondares!

Jezus stapt echter niet over haar zonden heen, dat kan God nooit. 'Ga heen, roep uw man en kom hier'. 'Ik heb geen man', zegt ze eerlijk. Dan toont Jezus aan dat Hij alles al weet, Hij vergroot haar schuld: 'gij hebt vijf mannen gehad'. Ze hoeft voor Hem niets te verbergen. De vrouw ziet dat Hij 'een profeet' is en even later zegt ze te weten dat de Messias komt. Dán maakt Jezus Zich bekend: 'Ik ben het, Die met u spreek.' Daar gaat het om in haar leven en in uw leven. Heeft Jezus Christus Zich ook aan u en jou bekendgemaakt als Verlosser? Ja, door het Evangelie. Maar ook heel persoonlijk: heeft Hij uw zonden bedekt met Zijn bloed?

Bij deze vrouw heeft die ontdekking een grote uitwerking. Ze *gaat* en *spreekt*, zonder schaamte voor haar zonden: 'Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?' Haar spreken klinkt nog voorzichtig of vertwijfeld, maar ze zwijgt niet. En de Heilige Geest gebruikt haar woorden, want haar stadsgenoten komen naar Jezus toe. Ze komen met geloof (vs. 39). Ze komen. Samen met u?

Vraag

Welke personen zijn in gesprek in vers 7-26, 28-30, 31-38 en 39-42?

Vrijdag 27 januari 2023

Thema: Komen tot Christus als vrucht van Gods spreken



Lezen	Zingen
Johannes 4:28-30 + 39-42	Psalm 72:9 Lied: Vaste Rots van mijn behoud

Gisteren lazen we over Jezus' onderwijs aan de Samaritaanse vrouw. Hij maakte Zichzelf aan haar bekend en dat trof doel. Met een geweldig gevolg, want in één keer wordt deze zondares een evangeliste van God: 'Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?' Nodigt u zo ook een ander uit om naar de Heere toe te komen? Deze vrouw doet het wel en op 'het woord van de vrouw' (vs. 39) gaan Samaritanen de stad uit 'en kwamen tot Hem' (vs. 30).

Wonderlijk als God zondige mensen inschakelt om Zijn Evangelie te verspreiden en door de Heilige Geest andere zondaren tot Jezus worden gebracht. Toch gaat het niet om het spreken van die vrouw, want het komen tot Christus is de vrucht van Gods spreken. Als Hij spreekt zien we dat er nog véél meer geloven vanwege Jezus' spreken (vs. 41). Geloven is antwoorden op Zijn spreken. Heeft u, heb jij al gelovig geantwoord op het spreken van de Heere? God spreekt vaak tot ons, door Zijn Woord, de prediking en Zijn Heilige Geest. Deze geschiedenis staat niet voor niets in de Bijbel, het staat er heel persoonlijk ook voor u en jou in. Echt? Jazeker, want dezelfde evangelist heeft in hoofdstuk 20:31 geschreven: 'Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam.' Ga vandaag nog zitten aan de voeten van de Heere Jezus en zing het mee: 'moede kom ik, arm en naakt, tot de God, die zalig maakt'. Weet dan en geloof 'dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker van de wereld' (vs. 42). Komt en geloof dit Evangelie!

Vragen

1. Wanneer heeft u voor het laatst goed over de Heere gesproken?
2. Lees vers 40. Bid jij de Heere of Hij bij je wil zijn? Waarom wel/niet?

Zaterdag 28 januari 2023		
Thema: 'Dat uw geloof niet ophoude'		
Lezen	Zingen	
Lukas 22:14-34	Gebed des Heeren: 10 Lied: O, alle dorstigen	

De Heere Jezus verlangde sterk om met Zijn discipelen het Heilig Avondmaal te vieren, maar de discipelen krijgen juist dan onenigheid. Wie is van ons de meeste, de belangrijkste? Jezus gaat hen een les leren: 'Ik – Jezus – ben in het midden van u als een Die dient'. Jezus leert hen dat het in Gods Koninkrijk gaat om de minste te zijn. Petrus krijgt nog een extra les van de Heere Jezus. De satan is bezig om Petrus en de anderen te ziften en onrust te zaaien. Hij is een meester in het zaaien van twijfel en onrust. Dat doet satan nog steeds, hij wil u ziften en in alles het geloofsleven verstoren.

Maar dan komt het zalige woord van de Heere Jezus. Het schittert in de Bijbel: 'Maar ik ...'. Satans aanslag kan niet op tegen dit machtige gebed van de pleitende en gezegende Voorbidder: 'Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude' (vs. 32). Zelfs in Zijn zware lijdensweg bidt Hij voor Zijn discipelen. Zie hier de grond voor uw gelovig komen tot Hem: 'Maar Ik'! Het *nochtans* van het Evangelie van Christus biedt houvast om te komen. U mag u overgeven aan Zijn voorbidding. Die voorbidding heeft alle kracht door de verdiensten van Zijn kruisoffer. Als u komt staat de Hijzelf garant voor het feit dat uw geloof niet vergaat en evenmin uitgeblust zal worden door satans verzoeking. Durft u niet te komen vanwege uw zonden? Bent u niet heilig? Maar juist dan bent u geschikt om te komen. 'De Heere verwijt ons niet dat we weinig kracht hebben (...), maar Hij verwijt het ons als we weinig geloof hebben' (Spurgeon).

Vragen

1. Bedenk *waarom* de HEERE het toestaat dat de duivel u gaat ziften.
2. Voor de kinderen: als je de Heere lief hebt, dan wil de duivel dat verwarren. Hoe kom je tot de Heere Jezus? En hoe blijf je bij Hem?

Preek over Hebrëëën 4:16

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Barmhartigheid en genade hebben wij nodig. Barmhartigheid voor de vergeving van al onze zonden en genade voor de reiniging van onze zielen. Steeds wanneer wij naderen tot deze troon der genade moeten we komen met nederige vrijmoedigheid. Niet alsof wij voor het tribunaal gesleept worden, maar als vriendelijk uitgenodigd tot de genadetroon, waar genade heerst. Het ambt van Christus als onze Hogepriester moet de grond zijn voor ons vertrouwen, altijd als wij naderen tot de troon der genade (Matthew Henry).

Week 3 – Vrijmoedig komen

Maandag 30 januari 2023		
Thema: De grond van de vrijmoedigheid		
Lezen	Zingen	
Efeze 3:1-21	Psalm 86:3 Lied: Door Uw genade Vader (OTH 241)	

Jan is door het ijs gezakt. Hij zit helemaal onder de modder en heeft een flinke snee in z`n hand. Huilend krabbelt hij op de kant en vies, koud en nat rent hij zo snel als hij kan naar z`n moeder.

Deze week denken we na over **vrijmoedig** komen. Wat is dat eigenlijk? Het is onbevangen komen: zonder te schromen, zonder te aarzelen. Denk daar eens over na: tot de Heere Jezus komen, zonder te aarzelen, zonder te wachten, zonder te weifelen, zonder te dralen. Nu, direct.

Wacht eens even, dat gaat wel erg snel. Hoe is dat nu mogelijk: vrijmoedig komen tot Jezus? Dat gaat toch zomaar niet? Het gaat inderdaad niet zomaar. In de Bijbel staat zelfs dat het bij ons mensen vandaan *onmogelijk* is. Als je naar jezelf kijkt, dan zinkt de moed je in de schoenen. Of heeft u geen last van uw zonden? Doe jij geen verkeerde dingen? Daarmee kun je toch niet voor God verschijnen? Nee, dat is inderdaad onmogelijk. Maar je mag er wel mee naar de Heere Jezus gaan. Lees maar in vers 12: 'In Wie wij hebben de vrijmoedigheid, en de toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.' *Wij* hebben het niet verdiend, maar *de Heere Jezus* heeft het verdiend. 'Wij mogen met vrijmoedigheid tot God gaan, om door God gehoord te worden, wetende dat de schrik van de vloek weggedaan is, en wij mogen verwachten van Hem goede en troostrijke woorden te horen. (Matthew Henry).

Vragen

1. Waar haalt u de vrijmoedigheid vandaan om tot God te gaan?
2. Vraag voor de kinderen: Mag Jan zomaar naar z`n moeder gaan?

Dinsdag 31 januari 2023

Thema: Je vrijmoedigheid niet wegwerpen



Lezen	Zingen
Hebreeën 10:19-39	Psalm 32:5 Lied: 'k Stel mijn vertrouwen (OTH 291)

Hebben jullie dat thuis ook weleens, een grote schoonmaak? Dan wordt alles van z'n plek gehaald en goed schoongemaakt. Spullen die je niet meer nodig hebt, gooi je weg, je hebt er toch niets meer aan. Weggooien, daar gaat het vandaag over. Nou ja, eigenlijk juist niet...

In Hebreeën worden we opgeroepen om de vrije toegang, die we in Christus hebben, juist níet weg te gooien: 'Werp dan uw vrijmoedigheid níet weg!' Want als we dat doen, dan hebben we pas echt een probleem. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Het kan zijn dat je zegt: ik heb helemaal geen vrijmoedigheid om tot de Heere Jezus te gaan, en in Hem te geloven. Maar zullen we het eens omdraaien? Heb je dan wel vrijmoedigheid om Hem aan de kant te zetten, om Hem weg te werpen als oud vuil?

Zeker, er zijn veel dingen die ons kunnen tegenhouden: ons ongeloof, onze zonden, satan, enz. Maar toch: werp uw vrijmoedigheid niet weg! Hij die gekomen is om ons te zoeken, heeft er nooit iemand om bestraft dat hij Hem zocht (Matthew Henry). Zoek het dagelijks in Christus. Verwacht het alleen van Hem. Ga slechts in Zijn Naam tot de levende God. Want om Jezus wil is Hij ook vandaag 'gaarne vergevende en van grote goedertierenheid voor allen, die Hem aanroepen'.

Vragen

1. Zoek eens op (met de Bijbel app bijv.) hoeveel keer het woord 'vrijmoedigheid' voorkomt in Hebreeën. Welke van deze vier teksten spreekt u/jou het meest aan? En waarom?
2. Vraag voor de kinderen: Wat moet je echt niet weggooien? En waarom niet?

Woensdag 1 februari 2023

Thema: Gebed om vrijmoedigheid



Lezen	Zingen
Psalm 51	Psalm 51:4 Lied: Create in me a clean heart (GB 21)

Er was eens een man die al getrouwd was. Hij zag een mooie vrouw, die al met een andere man getrouwd was. En toch wilde hij perse ook met die vrouw trouwen. Toen liet hij de man van die vrouw vooraan in het leger staan, zodat hij doodgeschoten werd. Toen trouwde hij ook met die vrouw. Weet jij wie die man was? Koning David! Een meester vroeg eens aan zijn klas: hoe kan het toch, dat David zo'n grote zonde gedaan heeft? Een kind stak zijn vinger op: Ik denk dat David zijn ochtendgebedje vergeten was.

Denk je dat David 's avonds nog vrijmoedig gebeden heeft? Dat zou wel mooi geweest zijn. Wat bij de Heere is altijd vergeving! Maar pas toen de profeet Nathan hem maanden later op zijn zonden wees (2 Samuël 11), vroeg hij om vergeving. En om vrijmoedigheid (vers 14). Want dat was hij helemaal kwijt. Soms zijn er zonden of andere dingen in je leven, waardoor je de weg helemaal kwijt bent. In plaats van vrijmoedigheid, is er dan onvrijmoedigheid. Dan durf je misschien helemaal niet meer te bidden. En dreig je weg te zinken in wanhoop. Dan heb je Gods Geest nodig. Die kan jouw geest ondersteunen om (weer) tot God te gaan. Dan mag je met David meebidden, gewoon heel eenvoudig door deze psalm nog een keer biddend te lezen. 'Ondersteun mij met de vrijwillige of vrijmoedige, goedwillige, edele, weldadige geest; waardoor ik U met kinderlijke vrijmoedigheid mag aanroepen en met blijmoedigheid en bereidwilligheid dienen.' (Kanttekeningen)

Vragen

1. Zijn er dingen in uw/jouw leven die de vrijmoedigheid in de weg staan? Wat is daaraan te doen?
2. Vraag voor de kinderen: Wat moet je nooit vergeten?

Donderdag 2 februari 2023		
Thema: Vrijmoedig of vrijpostig?		
Lezen	Zingen	
Jesaja 55	Psalm 27:7 Lied: Ik zie een poort... (OTH 197)	

Als een vader zijn zoon de opdracht geeft om lekkere broodjes te gaan halen bij de bakker, mag hij dan naar de bakker gaan of niet?

Ja maar, is het niet brutaal als ik tot Jezus kom? Als je twijfelt of je wel mag komen, onderzoek dan Gods Woord. Hij, die niet liegen kan, zegt: 'O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!' (Jes. 55:1).

Dat is geen vrijblijvend advies, maar een smekend bevel. Het kan zijn dat je iets wilt kopen en geen geld hebt. Maar de zaligheid is zónder geld te koop. Daarom is de zaligheid niet goedkoop, maar gratis (Rom. 3:24). Christus heeft betaald, daarom mag je komen en kopen, gratis! Jezus ziet het niet als vrijpostig of Arminiaans als je tot Hem de toevlucht neemt. Als je hier nog over twijfelt, misschien kunnen de Dordtse Leerregels je dan over de streep helpen:

'Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord, **wat Hem aangenaam is; namelijk dat de geroepenen tot Hem komen**. Hij belooft ook met ernst allen, die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.' (D.L. H. 3,4 art. 8).

Vragen

1. Wat zeggen de volgende teksten over God en Jezus? Bid en lees: 1 Joh. 3:23, Matth. 11:28, Openb. 22:17, Jes. 45:22, Luk. 14:17.
2. Vraag voor de kinderen: wat zou je vader ervan vinden als je die lekkere broodjes niet zou gaan halen? Wat leer je hiervan over God?

Vrijdag 3 februari 2023

Thema: Elkaar vrijmoedig tot Jezus leiden



Lezen	Zingen
Johannes 1:35-43	Psalm 122:1 Lied: Samen in de naam... (GB 154)

De discipelen waren best brutaal, vindt je niet? Ze lopen zomaar achter Jezus aan. Dan draait Hij zich om en zegt: ‘Wat zoeken jullie?’ Oei, wat zou jij zeggen? Ze zeggen: ‘Meester, waar woont U?’ En dan mogen ze gewoon met Jezus mee en de hele dag bij Hem blijven. Zo is Hij!

Andreas is één van hen. Hij is zo blij dat hij Jezus, de Messias, heeft gevonden, dat hij eerst op zoek gaat naar zijn broer Simon. Ook hij moet ervan weten. Dat is altijd weer de reactie van een gelovige die Jezus leerde volgen. Zo werkt God: de één leert via het getuigenis van de ander de Heere Jezus kennen.

Elke keer dat Andreas wordt genoemd in het Evangelie, brengt hij iemand tot Jezus. In Johannes 6:8-9 het jongetje met de vissen en broden. In Johannes 12:22 de Grieken die naar Jezus vroegen. Andreas is niet de man die gaat redeneren. Hij getuigt alleen Wie Hij heeft ontmoet en nu volgt: Jezus, de Christus. Zijn Zaligmaker, zijn Koning.

De wereld heeft Andreassen nodig. De gemeente heeft Andreassen nodig. Mensen waarover je niet veel hoort, ze vragen niet veel aandacht voor zichzelf. Ze vragen aandacht voor Jezus. ‘Wij hebben de Messias gevonden, de Christus.’ Andreas overtuigt niet, hij getuigt. Hij leidt zijn broer tot Jezus. Kom ga met hem, en doe als hij!

Vragen

1. Bespreek de volgende stelling: Hoewel wiskundig onjuist, liefde vermenigvuldigt zich door het te delen. Geldt dit ook voor het geloof?
2. Vraag voor de kinderen: Ken jij iemand die Jezus niet kent? Vertel hem of haar over Jezus!

Zaterdag 4 februari 2023

Thema: Vrijmoedigheid op de oordeelsdag



Lezen	Zingen
1 Johannes 4:7-21	Psalm 98:4 Lied: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag (OTH 400)

Er was eens een man, die elke morgen als hij wakker werd zijn gordijnen opendeed, naar de lucht keek en het uitriep: ‘Komt u vandaag terug, lieve Heere Jezus?’

Heb jij, heeft u de Heere Jezus ook lief? Dan mag je blij en dankbaar zijn. Tevreden met Zijn liefde voor jou. Want je hebt de Heere Jezus lief, omdat Hij jou eerst lief heeft gehad. En daarom mag je ook uitzien naar de oordeelsdag, de wederkomst. De dag dat Jezus terugkomt, op de wolken van de hemel (Openb. 1:7). Je mag die dag met groot verlangen tegemoet zien (NGB art. 37). Alle tranen zullen van je ogen afgewist worden. Er ligt zo'n heerlijkheid voor je klaar, dat je je daar nu nog geen voorstelling van kan maken. Wat een dag zal dat zijn...

Vrijmoedigheid op de oordeelsdag, waar haal je dat vandaan? Hoe kom je daaraan? In vers 17 lees je dat de liefde, die volmaakt is geworden, vrijmoedigheid geeft op de oordeelsdag. Hoe kom je aan die liefde? Lees vers 9 en 10 nog maar eens: God laat zien dat Hij ons liefheeft, doordat Hij Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft als verzoening voor onze zonden. Zou je Hem daardoor dan ook niet liefhebben? Uit pure dankbaarheid?

Of vind je dat woordje liefde lastig? Als je belijdt dat Jezus de zoon van God is, blijft God in jou en jij in God (vers 15). Dan ligt de eeuwige heerlijkheid voor je klaar. Geen twijfel mogelijk. Omdat Hij het zegt!

Vraag

Ziet u, zie jij uit naar de wederkomst? Waarom?

Zondag 5 februari 2023

Thema: noodzakelijk komen

Preek over (nog niet bekend)

Week 4 – Zegenrijk komen

Maandag 6 februari 2023		
Thema: Komen en vergeven worden		
Lezen	Zingen	
Jesaja 1:1-20	Psalm 51:4 en 5 Lied: Al waren uw zonden als scharlaken	

Zoekend komen, gelovend komen, vrijmoedig komen en dan nu ook nog zegenrijk komen? Is dat niet te mooi om waar te zijn? Op het internet worden we gewaarschuwd dat iets vaak écht te mooi is om waar te zijn als dat zo lijkt. Maar in het komen tot Christus is niets te mooi om waar te zijn. Van oplichting is geen sprake! Bij de komst tot Christus wacht een schat van zegeningen.

Zonder recht zou er geen zegen zijn. Daarom nodigt God u en jou bij Zich om recht te spreken. Niet om te straffen. De intentie van deze rechtszaak is om het weer goed te maken tussen God en de mens. Zijn bedoeling is vrijspraak. Wat een wonder! In het paradijs klonk na het eten van de verboden vrucht een dreigende uitnodiging tot Adam en Eva: ‘Kom tevoorschijn!’ Nu worden we opnieuw bij God uitgenodigd, maar de dreiging is door de Heere Jezus verdwenen. ‘Kom dan, Ik zal je verlossen van de straf die je hebt verdiend.’ Hoe dat kan? Gods Zoon kwam naar deze wereld om de straf te dragen. ‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (Jes. 53:5).’ Het gevolg? De zegen van vrijspraak. ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus (Rom. 5:1).’ Zoals een ouder zijn kind teder wast onder de douche, zo wast God vol liefde de schuld af van de zondaar die tot Hem komt. Zonden zo rood als een rode stof, het zal wit worden als witte wol. Dat is schuldig komen, maar vergeving ontvangen!

Vragen

1. Hoe staat u tegenover de uitnodiging van bovenstaande rechtszaak?
2. Hoe ziet de tuin eruit als er sneeuw is gevallen? Alles is ... Wat bedoelt God met ‘al zijn je zonden nog zo rood, Ik maak ze wit als sneeuw’?

Dinsdag 7 februari 2023

Thema: Komen en bevrijd worden van satans macht



Lezen	Zingen
Johannes 8:21-36	Gebed des Heeren: 8 Lied: Daar is kracht in het bloed

Bent u ook wel eens bang nooit van die ellendige zonden af te komen? Heb jij ook wel eens het gevoel dat de zonde sterker is dan jij bent? Misschien bent u gevangen in de macht van uw bezit, sterke drank of pornografie, wordt u verteerd door haat of jaloezie, kun je niet zonder je games of je telefoon en 'de socials'. Ook na de vergeving van zonden kan de aantrekkingskracht van de zonde groot zijn.

Maar ..., er is bevrijding mogelijk van die macht. De Heidelbergse Catechismus begint met een vraag die van levensbelang is. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Het antwoord is bijzonder rijk. Een van de elementen van het antwoord op die vraag is: 'Dat mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft'. Gelovig tot Jezus komen betekent dus ook dat Hij ons verlost van de macht van de satan en daarmee van de zonde. '... verlost heeft.' Dat betekent niet dat je niet meer in zonden valt, maar wel dat je niet meer wilt zondigen. Wanneer de zonde vat op ons krijgt, is het nodig om opnieuw naar het kruis te gaan. Daar vindt bevrijding plaats. Christus heeft de satan overwonnen en zijn macht gebroken. De auteur van de Hebrëënbrieff schrijft: 'Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;'

Vragen

1. Bent u vandaag al bij het kruis geweest om (opnieuw) te worden bevrijd van de zondemacht (Johannes 8:34-36)?
2. Welke verkeerde dingen wil jij nooit meer doen? Wie kan jou daarbij helpen?

Woensdag 8 februari 2023



Thema: Komen en de nieuwe mens 'aantrekken'

Lezen	Zingen
Efeze 4:17-32	Psalm 86:6 Lied: Bron van zaligheden

Wat doe je als je kleding vies geworden is van het buitenspelen of bezweet van het sporten? Je doucht en trekt schone kleding aan! Over het uitdoen van iets ouds en vies (vers 22) en het aantrekken van iets nieuws (vers 24) ging het zojuist in het bovenstaande Bijbelgedeelte ook.

Wat moet je je voorstellen bij de nieuwe mens? Het is ook weer één van die elementen uit het antwoord van de eerste vraag van de HC. In eigen woorden: Na ontvangen genade ben ik bereid, gewillig, om voortaan voor Hem te leven. Dat betekent bijvoorbeeld oprecht en heilig leven, zich ootmoedig, vriendelijk, barmhartig en behulpzaam gedragen. Jongens en meisjes, het nieuwe leven leven, betekent bijvoorbeeld ijverig je best doen op school. Ook als het moeilijk of juist makkelijk voor je is. Niet alleen je vriend of vriendin helpen, maar ook de klasgenoot die niet zo aardig tegen jou doet. Dat is moeilijk, maar dat is wat de Heere Jezus Zelf ook deed en nu van ons vraagt. Door op Hem te zien, wordt de christen veranderd of gelijkvormig gemaakt aan Christus.

J. Owen schrijft: 'Zoals Jezus Christus het prototype en voorbeeld is in het oog van God, zo behoort Hij het grote voorbeeld in het oog van ons geloof te zijn.' Nee, een volmaakt leven zal geen christen hier op aarde gaan leven. Maar het vurige verlangen om gelijkvormig te worden aan Christus is er wel. Komen tot Christus betekent dus ook de zegen ontvangen van een nieuw leven. 'En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is (1 Johannes 3:3).'

Vragen

1. Wat doet u vandaag om de nieuwe mens (nog meer) 'aan te trekken'?
2. Kun je meer voorbeelden noemen van wat een 'nieuw' mens doet?

Donderdag 9 februari 2023

Thema: Komen en de Heilige Geest ontvangen



Lezen	Zingen
Johannes 14	Psalm 143:10 Lied: Geest van hierboven

Heel Johannes 14 is doordrenkt van liefde. Jezus' bewogenheid met Zijn Kerk is onpeilbaar diep. In de eerste verzen lijkt het alsof Hij weggaat en onbereikbaar voor ons wordt. Dat denkt Thomas ook. De hemelvaart van de Heere Jezus roept de vraag op of Hij Zijn volgelingen niet in de steek gelaten heeft. De Heere Jezus beloofde in Mattheus 28:20 altijd bij hen te blijven, totdat Hij terug zou komen. Hoe houden we contact met Hem?

Met Zijn hemelvaart heeft Christus plaatsgemaakt voor de Heilige Geest. Na Zijn opstanding was het voor de discipelen onduidelijk wanneer Jezus er wel was en wanneer niet. Maar na Zijn hemelvaart was die onduidelijkheid er niet meer. De Heere Jezus is weggegaan en komt pas weer terug op de laatste dag. Die duidelijkheid zorgde er bij de discipelen voor dat ze niet langer met gesloten deuren zaten af te wachten wat er zou gaan gebeuren, maar dat ze gingen bidden om de vervulling van Jezus' belofte. De Heilige Geest hadden ze al ontvangen, maar vanaf de Pinksterdag ervaren ze Jezus' aanwezigheid meer dan ooit. Daar zorgt de Heilige Geest voor. In de Heilige Geest komt de Heere Jezus dagelijks tot de gelovige. Diezelfde Heilige Geest zorgt er dan ook voor dat we Christus steeds meer en helderder gaan zien. Hij is de Auteur van het nieuwe leven waar we gisteren met elkaar over hebben nagedacht. Wat een zegen dat Christus Zijn Geest in het hart schenkt!

Vragen

1. Wat bemerkt u van de aanwezigheid van de Heilige Geest in uw leven? Of wat ontbreekt er nog?
2. De Heere Jezus is in de hemel, maar Hij heeft de Heilige Geest teruggestuurd. Waarom is dat goed nieuws voor jou?

Vrijdag 10 februari 2023

Thema: Komen en groeien in de genade en kennis



Lezen	Zingen
2 Petrus 3	Psalm 92:7 Lied: Laat m' in U blijven, groeien, bloeien

Allereerst is het goed om te beseffen dat wasdom, groei, voortvloeit uit (nieuw) leven dat al bestaat. Denk aan het dagboekstukje van twee dagen geleden. Daarnaast kan er enkel groei in de genade zijn als je Christus kent. Genade en kennis zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als je bij de Heere Jezus komt, zal het verlangen ontstaan om Hem beter te leren kennen. Dat is een opdracht. C.H. Spurgeon zegt: 'Leer Christus meer kennen. Lees meer over Hem. Denk meer aan Hem. Vraag meer naar Hem.' De opwas in de kennis van Christus gaat verder dan alleen kennis met het verstand. 'Dit is niet slechts verstandskennis, maar kennis door omgang, ontmoeting, inzicht en verstaan. Het gaat om ervaringskennis. (...) Door de bevindelijke kennis van Christus groeit de eens ontvangen genade (C. Harinck).'

De Heilige Geest zal de middelen gebruiken om je meer en meer aan de Heere Jezus te verbinden. Jongens en meisjes, jullie weten dat ook. Wil je dat jouw vriend of vriendin meer van jou houdt, dan moet je daar je best voor doen. Je moet meer met hem of haar optrekken en meer over de ander te weten komen. Zo is het ook met de Heere Jezus. Wil je meer met Hem verbonden zijn? Dan moet je meer met Hem optrekken. Ga naar Hem toe en kom telkens bij Hem terug (Joh. 15:4). Die verbondenheid zal er ook voor zorgen dat je aanvallen van de satan makkelijker kunt weerstaan. Je staat dan vast in de waarheid!

Vragen

1. Benoem meer kenmerken van groei in de genade en kennis.
2. Hoe kun je meer met de Heere Jezus omgaan, zodat de band met Hem sterker wordt?

Zaterdag 11 februari 2023

Thema: Komen en eeuwig leven



Lezen	Zingen
Psalm 22:20-32	Psalm 73:12 Lied: Groot is Uw trouw, o Heer

Ik help het je hopen. Grammaticaal een vreemde uitdrukking. Er klinkt in ieder geval twijfel in door. Waar is jouw hoop op gevestigd? Valt er iets te hopen? Bij Christus komen, betekent het eeuwige leven ontvangen. Dat is hoop zonder enige twijfel.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat voor de dagboekstukjes van deze week de eerste vraag en het antwoord van de Heidelbergse Catechismus als leidraad zijn gebruikt. ‘... waarom Hij [mijn Zaligmaker Jezus Christus] mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert.’ In Johannes 6:40 zegt Jezus: ‘En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.’ Dat de Heere Jezus dit Zelf heeft beloofd, maakt deze belofte zo krachtig. De Heilige Geest overtuigt de gelovige daarvan in het hart. Sterker nog: De Heilige Geest is het bewijs, de garantie, van het eeuwige leven dat is verdiend en voorbereid door de Heere Jezus (Ef. 1:14 en Rom. 8:16). Wie tot Jezus komt, wordt overladen met zegeningen voor het leven nu en in de toekomst. Groot is Uw trouw, o Heer’!

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Vragen

1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
2. Hoe ziet het eeuwige leven er uit? Kun je daarbij Bijbelteksten vinden?

Preek over Johannes 7:37-38

En op de laatste dag, *zijnde* de grote *dag* van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, de kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Weten wij iets van het 'komen tot Christus'? Dat is de vraag die in onze harten moet opkomen. Het is erg om 'zonder dorst' te zijn, zonder gevoel of bekommering te zijn omtrent de eeuwigheid. De grootste vergissing is om te trachten verlossing te vinden op een andere wijze dan de enige, namelijk de weg van eenvoudig 'tot Christus te komen'. Zalig is hij die niet alleen deze dingen weet, maar ze ook doet! (J.C. Ryle).

Aanvullende literatuur

Voor wie zich verder wil verdiepen in 'komen tot Christus'



- J. Bunyan, Komen tot Christus

