

Zondag 45

Ter voorbereiding:

- Lees zondag 45 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1. Denk eerst eens rustig na over je eigen gebedsleven. Hoe ziet dat eruit? Is gebed voor jou onmisbaar? Waarin denk je dat jouw gebeden verandering en bekering nodig hebben?
2. Het laatste deel van de Catechismus gaat over het gebed. Wat zegt het jou dat het gebed is opgenomen in het deel van de dankbaarheid?
3. De behandeling van het gebed volgt op de wet. Wat hebben de geboden en het gebed met elkaar te maken? Lees hierover ook antwoord 115 eens terug.
4. Antwoord 116 zegt dat God Zijn genade alleen geeft aan degenen die Hem daarvoor hartelijk bidden en danken. Klopt dat eigenlijk wel? Is God afhankelijk van ons gebed?
5. In antwoord 117 lees je drie kenmerken van een echt gebed dat voor God aangenaam is. Om welke drie dingen gaat dat als je ze in je eigen woorden probeert te omschrijven?
6. Lees het "eerstelijk" van antwoord 117 nog eens zorgvuldig door. Hier wordt gesproken over Gods Woord. Hoe heeft de Bijbel een plaats in jouw gebedsleven?
7. In antwoord 117 kun je lezen dat kennis van onze ellende en van de verlossing horen bij een waar gebed. Hoe is dat in jouw leven? Welke weg moet je gaan als je deze dingen mist?

Verdieping:

Veel belijdenissen uit de traditie van onze kerk schrijven over het gebed. Hieronder vindt je een artikel uit de Westminster Confessie (1647) en een vraag uit de Catechismus van Genève (Calvijn, 1545). Lees de onderstaande gedeeltes eens rustig door. Wat staat er precies? Wat leer je ervan als je het naast onze catechismuszondag legt?

Westminster Confessie; Hoofdstuk 21 De erediens

- III. Het gebed, met dankzegging, vormt één bijzonder onderdeel van het waarachtig dienen en aanbidden van God en wordt door Hem van alle mensen vereist. Opdat het door God wordt aanvaard, moet het gebed worden opgezonden in de Naam van Zijn Zoon en met de hulp van Zijn Geest. Ons bidden moet ook in overeenstemming zijn met Zijn wil en met verstand, eerbied, nederigheid, vurigheid, geloof, liefde en volharding geschieden. Als het gebed hardop wordt uitgesproken, moet dit in een bekende taal zijn.*

Catechismus van Genève; Vraag en antwoord 250

Predikant: Blijft over dat wij moeten weten, hoe en met welk recht wij de vrijmoedigheid kunnen hebben ons voor God te stellen, aangezien wij hiertoe al te onwaardig zijn.

Kind: *Ten eerste hebben wij de beloften, waaraan wij moeten vasthouden zonder op onze eigen waardigheid acht te slaan. In de tweede plaats brengt God ons ertoe en zet Hij ons door Zijn Heilige Geest aan om, indien wij Zijn Kinderen zijn, vol vertrouwen onze schuilplaats te zoeken bij Hem als onze Vader. En opdat wij niet vrezen om voor Zijn luisterrijke majesteit te verschijnen – wij die niets dan arme aardwormen en ellendige zondaren zijn – schenkt Hij ons onze Heere Jezus als Middelaar, met het gevolg dat wij er niet aan twifelen of wij genade zullen vinden, daar wij door middel van Hem toegang hebben.*