

Zondag 42

Ter voorbereiding:

- Lees zondag 42 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1. Het achtste gebod verbiedt stelen. Als je dit positief formuleert zou je kunnen zeggen: je moet tevreden zijn met wat je hebt. Hoe is het in jouw leven met *tevredenheid*?
2. Kun je Bijbelse voorbeelden noemen van mensen die stelen? Welke gevolgen heeft dat in hun situatie gehad?
3. Stelen is als je het bezit van de ander jezelf onterecht toe-eigent. Maar is 'bezit hebben' eigenlijk wel iets Bijbels? De Bijbel zegt toch dat alle dingen van de Heere zijn (Ps. 24:1)? Hoe moet je dat zien?
4. In de opsomming van antwoord 110 merk je duidelijk dat de catechismus al enkele eeuwen oud is. Kun je zelf moderne voorbeelden bedenken van wat de catechismus hier bedoelt?
5. De laatste twee voorbeelden uit antwoord 110 zijn verrassend én actueel. Denk over allebei eens na:
 - a. Wat is gierigheid? Herken je dat bij jezelf?
 - b. Hoe kun je Gods gaven "misbruiken en verkwisten"? Loop jij dat gevaar?
6. In vraag en antwoord 111 laat de catechismus heel mooi de positieve keerzijde van dit gebod zien. Wij moeten gericht zijn op onze naaste. Volgens de catechismus heeft zelfs ons dagelijks werk als *doel* om anderen te kunnen helpen. Lees dit antwoord zorgvuldig door en leg je eigen leven er naast. Hoe krijgt dit in jouw leven vorm?