

Zondag 37

Ter voorbereiding:

- Lees zondag 37 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1. Met zondag 37 heeft de catechismus een extra zondag tussen de behandeling van de Tien Geboden over het afleggen van de eed. Deze zondag lijkt voor ons misschien niet meer zo relevant. Kun jij actuele voorbeelden bedenken waarbij de eed wordt gebruikt?
2. Waarom zou een eed nodig of goed kunnen zijn? Is het niet gewoon voldoende om "ons ja ja en ons nee nee te laten zijn"?
3. Welke Bijbelse voorbeelden ken je van het eed zweren? Je kunt hierbij denken aan mensen maar zelfs ook aan de Heere Zelf.
4. Antwoord 101 zegt dat het "godzaliglijk zweren" is "*tot Gods eer en des naasten heil*". Wat bedoelt de catechismus nu precies met deze zin?
5. Ook in de kerk worden eden en beloftes afgelegd. Je kunt denken aan de doop of aan de belijdenis. Hoe kijk je terug op de beloftes die je hebt gedaan? Wat moet je doen als je deze beloftes niet hebt kunnen waarmaken?

Achtergrond:

6. Tijdens deze preek zal ds. Harinck uitleggen dat deze catechismuszondag alles te maken heeft met *de scheiding tussen kerk en staat*. Denk hierover voor jezelf alvast eens rustig na. Wat betekent deze uitdrukking? Hoe moet de verhouding tussen de kerk en de overheid zijn denk jij? Aan welke Bijbelgedeelten denk jij als je over dit onderwerp nadenkt?

Verdieping:

Het zweren komt ook uitgebreid ter sprake in de Westminster Confessie (1647). Lees de onderstaande artikelen eens rustig door. Wat staat er precies? Leer je uit deze belijdenis nog nieuwe dingen, als je die naast de catechismuszondag legt?

Hoofdstuk 22 Wettige eden en geloften

- I. *Een wettige eed maakt deel uit van het dienen en vereren van God, waarin, als de gelegenheid dat vereist, de persoon die de eed zweert, God plechtig tot getuige roept van datgene wat hij verklaart of belooft. Hij vraagt God ook hem te oordelen overeenkomstig de waarheid of onwaarheid van wat hij gezworen heeft.*
- II. (...)
- III. *Wie een eed zweert moet goed nadenken over het gewicht van zo'n plechtige handeling, opdat hij daarin niets anders betuigt dan dat waarvan hij ten volle overtuigd is dat het de waarheid is. Ook mag men zich door een eed nergens toe verplichten dan tot datgene wat goed en rechtvaardig is en waarvan men gelooft dat het inderdaad zo is. Iemand moet er ook toe in staat zijn en vastbesloten zijn om het uit te voeren. Als het door een wettig gezag wordt opgelegd, is het echter een zonde om een eed met betrekking tot iets wat goed en rechtvaardig is te weigeren.*