

## **Zondag 14**

*(Wordt gehouden op 03-05-2015)*

*Ter voorbereiding:*

- Lees zondag 14 door en zoek de verwijsteksten op.

*Vragen:*

1. Zondag 14 gaat erover dat de Heere Jezus echt mens is geworden. Kun je uit de Bijbel en uit het leven van Jezus een aantal voorbeelden noemen waaruit je kunt zien dat Hij echt een mens van vlees en bloed is?
2. Waarom is de Heere Jezus een mens geworden? Het antwoord op die vraag is voor een groot deel een geheim. Kun je toch proberen om uit de Bijbel hiervoor redenen te noemen?
3. Het antwoord van de catechismus op de vorige vraag, kun je vinden in antwoord 35, achter het woordje 'opdat'. Welke dingen worden hier genoemd en wat betekent dat?
4. De catechismus citeert in antwoord 35 de bekende tekst uit Hebrëen 4:15. Lees die tekst eens rustig door en denk erover na. Is wat hier wordt gezegd ook in jouw leven persoonlijk een troost voor je? Hoe dan?
5. In antwoord 36 wijst de catechismus terug naar onze eigen geboorte. Wat zegt de catechismus daarover? En welke troost ligt er dan in de geboorte van Christus?