

Zondag 49

Ter voorbereiding:

- Lees zondag 49 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1. Sommige mensen noemen de derde bede het moeilijkste gebed. Waarom, denk je? Hoe ervaar jij dat zelf?
2. Deze bede gaat over Gods wil. Hoe kunnen wij weten wat Gods wil is? Kun je daar ook concrete voorbeelden van noemen?
3. Er is toch niets wat Gods wil in de weg kan staan? Waarom moeten wij dan eigenlijk vragen of Zijn wil geschieden zal?
4. Wij denken vaak dat de derde bede alleen over Gods wil gaat. Maar de catechismus begint met spreken over *onze wil*. Kun jij uitleggen waarom volgens de catechismus deze bede een gebed om *gehoorzaamheid* is?
5. Volgens de catechismus moeten wij onze eigen wil “verzaken”. Wat betekent dat en hoe doe je dat?
6. Blijkbaar is er een groot probleem met onze eigen wil. Heb je dat zelf al leren zien? Weet jij wat het betekent om gehoorzaam te zijn aan Gods wil?
7. Het is heel opvallend dat de catechismus in dit antwoord spreekt over ons dagelijks werk. Blijkbaar is dat werk belangrijk. Wij moeten daarin zo trouw zijn als de engelen in de hemel. Hoe leert dit antwoord jou om anders te kijken naar je eigen dagelijkse roeping?
8. Volgens de catechismus wil Jezus met de woorden “in de hemel” de engelen als voorbeeld gebruiken. Wat weet jij uit de Bijbel over de engelen? Heb je er wel eens over nagedacht hoe zij jou in je leven tot voorbeeld kunnen zijn?

Verdieping:

Hieronder vind je een gedeelte uit de Catechismus van Genève (Calvijn, 1545) over de derde bede. Wat leer je van deze belijdenis als je het naast deze catechismuszondag legt?

Catechismus van Genève

271. Predikant: Waarom bid je erom, dat de wil van God geschiedt?

Kind: *Opdat alle schepselen zich voegen onder Zijn heerschappij met als gevolg dat zij Hem gehoorzaam zijn en opdat alles geschiedt naar Zijn welbehagen.*

272. Predikant: Bedoel je, dat er niets tegen Zijn wil kan geschieden?

Kind: *Wij vragen niet alleen, dat Hij alle dingen zover brengt, dat wat Hij in Zijn raad heeft bepaald, ook gebeurt, maar tevens dat Hij, nadat alle verzet gesmoord is, aller wil alleen aan de Zijne onderwerpt.*

273. Predikant: Geven wij, door dit te bidden, dan onze eigen wil niet prijs?

Kind: *Dat doen wij zeker; en niet alleen, opdat Hij ons verlangens die in strijd zijn met Zijn welbehagen, de bodem inslaat door ze vergeefs en zonder resultaat te doen zijn, maar ook opdat Hij een nieuwe geest en een nieuw hart in ons scheidt, zodat wij niets meer uit onszelf willen, maar Zijn Geest onze wil regeert ten einde ons geheel met Hem in overeenstemming te doen zijn.*