

## Zondag 25

### Ter voorbereiding:

- Lees zondag 25 door en zoek de verwijsteksten op.

### Vragen:

1. Antwoord 65 zegt dat het geloof door de Heilige Geest in onze harten wordt gewerkt. Dat betekent dat dit buiten ons eigen werk omgaat. Betekent dit dat je dan kunt zeggen: “dan wacht ik maar af of Hij dat doet”?
2. De catechismus gebruikt in antwoord 66 de bekende beelden van een *teken* en een *zegel* voor de sacramenten. Denk eens rustig na over allebei deze woorden. Wat betekenen de beelden? En wat betekent het als de sacramenten zo worden genoemd?
3. Wat wil de Heere ons nu precies leren door Zijn Woord en sacramenten? Hoe omschrijft antwoord 67 dat?
4. De catechismus zegt dat er twee sacramenten zijn, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Het zijn dus allebei sacramenten. Toch lijkt er in de kerk best een verschil te zijn tussen hoe we naar de doop en naar het avondmaal kijken. Herken jij dat verschil? Is het goed als dit verschil er is?
5. Deze zondag is (zoals heel de catechismus) heel persoonlijk. Er wordt gesproken over het geloof in *onze* harten, de sacramenten die *wij* gebruiken waarmee de Heere *ons* van *onze* zaligheid wil verzekeren. Wat betekenen deze antwoorden voor jou persoonlijk?

### Verdieping

De *Catechismus van Genève* (1545) werd geschreven door Johannes Calvijn. Hieronder vind je een paar vragen en antwoorden uit deze catechismus over de sacramenten. Leer je hieruit nog nieuwe dingen, als je die naast deze zondag legt? Wat spreekt je aan?

#### **310. Predikant: Wat is een sacrament?**

*Kind: Een sacrament is een uitwendig getuigenis van Gods genade, dat met behulp van een zichtbaar teken ons de geestelijke dingen voorstelt ten einde de beloften van God krachtiger in onze harten te griffen en ons daar zekerder van te maken.*

#### **314. Predikant: En wat beweegt God dan om dit te doen?**

*Kind: Voor de vermindering van onze zwakheid. Want als wij van nature geestelijk waren, zoals de engelen, zouden wij zowel Hem als Zijn genadegaven geestelijk kunnen aanschouwen. Maar aangezien wij omsloten zijn door onze lichamen, is het onzerzijds zaak dat Hij beelden ten behoeve van ons gebruikt om ons de geestelijke en hemelse dingen voor ogen te stellen. Want anders zouden wij ze niet kunnen begrijpen. En het is tevens nuttig voor ons, dat al onze zintuigen de werking ondergaan van Zijn heilige beloften om ons in het vertrouwen hierop te sterken.*

#### **315. Predikant: Als God de sacramenten heeft ingesteld, omdat we ze nodig hebben, is het dan geen hoogmoed en inbeelding te denken dat wij ze kunnen missen?**

*Kind: Ja stellig. En in die mate, dat wie er bewust geen gebruik van maakt in de mening dat hij ze niet nodig heeft, Jezus Christus veracht, Zijn genade afwijst en Zijn Heilige Geest uitdooft.*