

Zondag 23

Ter voorbereiding:

- Lees zondag 23 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1. In de vorige zondagen zijn de Twaalf Artikelen behandeld als de kern van het christelijke geloof. Zondag 23 kijkt hier op terug en vraagt (vraag 59) wat het ons 'baat' dat we dit alles geloven. Met andere woorden: wat heb je nu aan je geloof? Welk antwoord zou jij op die vraag geven?
2. Het antwoord van de catechismus op de vorige vraag gaat over *rechtvaardigheid*. Dat is een woord dat veel gebruikt wordt in de kerk, maar – zeker voor kinderen – niet altijd makkelijk te begrijpen is. Probeer in je eigen woorden zo helder en eenvoudig mogelijk te omschrijven wat rechtvaardigheid betekent.
3. Antwoord 60 is een lang maar belangrijk antwoord. Er worden verschillende dingen in gezegd. Maak de onderstaande zinnen in je eigen woorden af, aan de hand van wat je leest in dit antwoord. Denk vervolgens over deze zinnen na. Wat betekenen ze precies? En kun jij ze ook persoonlijk nazeggen?
 - *Ik ben rechtvaardig:*
 - i. *Alleen door ...*
 - ii. *Hoewel ik ...*
 - iii. *Omdat God aan mij geeft ...*
 - iv. *Hij doet dit zo volmaakt, dat het is alsof ik ...*
4. Antwoord 61 gaat over het geloof en gebruikt daarvoor twee woorden: 'aannemen' en 'toe-eigenen'. Denk er eens over na wat deze woorden betekenen. Wat zeggen deze woorden over het geloof?

Verdieping - uit de traditie

Maarten Luther was de Reformator die het leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof krachtig naar voren heeft gebracht. Hij gebruikte hiervoor het beeld van 'de vrolijke ruil'. Lees het citaat van Luther (uit het boekje *De vrijheid van een christen*) en mediteer daarover.

"Niet alleen is de gave van het geloof zo groot, dat de ziel daardoor aan het goddelijke Woord gelijk wordt, vervuld van alle genade, vrij en zalig; het geloof verenigt ook de ziel met Christus, zoals een bruid één wordt met haar bruidegom. Uit dit huwelijk volgt ook, zoals st. Paulus (Ef. 5:30) zegt, dat Christus en de ziel één lichaam worden; ze leven dan in gemeenschap van goederen, in voor- en tegenspoed, in alle dingen. Wat Christus bezit, wordt eigendom van de gelovige ziel; wat de ziel bezit wordt Christus' eigendom. Nu bezit Christus alle goede dingen en de zaligheid – die worden dus het eigendom van de ziel. De ziel echter sleept alle ondeugden en zonden mee – die worden nu het eigendom van Christus.

Hier begint nu een blijde ruil, een vrolijke wedstrijd. Christus is immers God en mens. Hij zondigde nimmer, Hij is onoverwinnelijk; eeuwig en almachtig is Zijn gerechtigheid. Als Hij de zonden der gelovige ziel, ter wille van haar trouwring – dat is het geloof – als de Zijne op zich neemt en niet anders doet, dan alsof Hij ze gedaan had, dan moeten die zonden in Hem wel verslonden en verdrongen worden. Want Zijn onoverwinnelijke gerechtigheid is alle zonden te sterk. Zo wordt de ziel, alleen ter wille van haar bruidsschat, dat is omwille van haar geloof, vrij en rein van al haar zonden en met de eeuwige gerechtigheid van haar bruidegom Christus begiftigd. Is dat nu niet een vrolijk huishouden, als de edele, rijke, vrome bruidegom Christus met dat arme, verachte, slechte meisje gaat trouwen, haar van alle kwaad ontdoet en toet met al Zijn rijkdom? Nu kunnen de zonden haar onmogelijk verdoemen – ze liggen nu op Christus en zijn in Hem verzwolgen. En zij bezit in haar bruidegom zoveel rijkdom aan gerechtigheid, dat ze altijd weer tegen alle zonde bestaan kan, ook als die haar weer neerdrukken."