

## Zondag 20

### *Ter voorbereiding:*

- Lees zondag 20 door en zoek de verwijsteksten op.

### *Vragen:*

1. Als je zondag 20 vergelijkt met andere zondagen, valt het op dat deze zondag wel erg kort is. Hebben we in onze traditie misschien te weinig aandacht voor de Heilige Geest? Waarom zou de catechismus hier zo weinig over schrijven?
2. Kun jij voorbeelden noemen uit de Bijbel waaruit blijkt dat de Heilige Geest Zelf ook een Persoon is?
3. De Heilige Geest is met Pinksteren uitgestort. Maar hoe moeten we dat eigenlijk zien? Was Hij daarvoor dan nog niet bij Zijn volk?
4. Kunnen wij deze Heilige Geest ook persoonlijk kennen? En hoe is dat in je eigen leven?

### *Moeilijke woorden in deze preek:*

- Filioque: dit is een Latijnse uitdrukking die betekent: 'en van de Zoon'. Over dit woordje is veel strijd geweest in de kerkgeschiedenis. Het gaat om de vraag of de Heilige Geest uitgaat alleen van de Vader, of ook van de Zoon. De Westerse kerk, in welke traditie wij ook staan, beleeft dat de Geest zowel van de Vader als óók van de Zoon (filioque) uitgaat. Lees maar eens wat de geloofsbelijdenis van Nicea (achterin je Bijbel) zegt over de Heilige Geest, dan zul je ook deze uitdrukking tegenkomen. Naar aanleiding van dit woordje in de belijdenis vond een grote kerkscheuring plaats met de Oosterse kerk.