

Zondag 5

Ter voorbereiding:

- Lees zondag 5 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1. Met vraag 12 stoppen de tegenwerpingen en wordt onze schuld beleden. Tegelijk wordt direct de vraag gesteld naar 'een middel om de straf te ontgaan'. Maar gaat dat eigenlijk wel samen: echte schuldbelijdenis en toch ook vragen om de straf te ontgaan? Is de vraag naar ons eigen behoud eigenlijk wel goed?
2. Vraag 12 wordt vaak genoemd als het gaat over de vraag die een overtuigde zondaar in zijn bekering gaat stellen. In hoeverre denk je dat we in de catechismus een beeld kunnen en mogen zien van de bekeringsweg?
3. Vraag 13 vraagt naar verlossing door onszelf. In hoeverre herken jij bij jezelf het verlangen om *zelf* te betalen, om niet van een ander afhankelijk te willen zijn?
4. In deze zondag gaat het eigenlijk om de bekende term 'verzoening door voldoening'. Denk zelf of misschien met anderen eens na over wat deze term precies betekent.
5. De volgende uitspraak zou je van een moslim kunnen horen: "*Waarom zou er voldoening nodig moeten zijn voor verzoening? Is vergeving dan nog wel vergeving? Allah vergeeft onze zonden omdat hij genadig is.*" Hoe zou je hierop reageren?

Moeilijke woorden in deze preek:

- Labadisten: De Labadisten waren een groep volgelingen van Jean de Labadie in de 17^e eeuw. Zij zijn het meest bekend geworden door het feit dat zij streefden naar een zuivere kerk waarin alleen ware gelovigen mochten zijn.
- Scholastiek: de scholastiek was een manier van filosoferen in de middeleeuwen. Het was een belangrijke onderwijsmethode op de scholen en universiteiten. Hierbij ging het vooral om logisch redeneren. Door logische argumenten te gebruiken beredeneerde men van alles, ook de geloofsleer. Als over de catechismus kritisch wordt gezegd dat die 'scholastisch' is (zoals in deze preek wordt besproken), wordt daarmee bedoeld dat de catechismus teveel op een logische manier naar antwoorden toe zou willen redeneren.